

Ssenyange 2005 – Vad har gjorts under året?

Sovsalar, skolsköterska, julklappar och glasögon. Mycket har byggts, köpts och gjorts under året 2005. Allt tack vare varmhjärtade och generösa bidragsgivare, både i form av privatpersoner och som medlemmar i olika föreningar. Tack!

Januari

Året 2005 började med att bygget av flickornas nya sovsal som påbörjades sensommaren 2004 fortsatte. ...”redan nu är byggnaden väldigt trevlig att titta på!” skriver rektorn i ett brev!

13 januari visas filmen om Ssenyange, som spelades in när vi var på besök hösten 2004, för Lions Club i Båstad.

I mitten av januari når julpaketet, som folk på byggnadskontoret i Halmstad skickat, äntligen Ssenyange!

Under månaden skickas det även ner ca 150 par glasögon till skolan som Linus mamma Kerstin mfl samlat in.

Februari

Arbetet med flickornas nya sovsal fortsätter. Fönster och dörrar sätts in och väggarna putsas.

Hellen Zawedde, en fd Ssenyangeelev, läser vidare på Archbishop Kiwanuka Senior Secondary, en katolsk internatskola som ligger 2 km från Ssenyange. Detta genom ett stipendie från svenska bidragsgivare!

Mars

Mr Mutesasira berättar stolt att själva sovsalen nu är helt färdig och att den är SÅ FIN! Nu är det bara en del målningsarbete och elinstallation kvar samt att sängar och madrasser ska köpas in.

När nu sovsalsbygget i stort sett är i hamn funderas det en del kring vad vi ska satsa på härnäst. Ännu en sovsal, en skolsköterska eller stipendium för vidareutbildning är tre av förslagen.

April

Hallandsposten publicerar en artikel om Ssenyange.

En skolsköterska, Maria Proscovia Nassimbwa, anställs. Fyra trogna bidragsgivare går samman om att betala hennes lön på ca 350:- per månad.

Den 20 april visar vi Ssenyangefilmen i församlingshemmet, inbjudna av Våxtorps församling.

Elin och Martina, två svenska Ssenyangevänner, besöker Ssenyange!

Maj

Äntligen flyttar flickorna in i sin nya sovsal. Det fattas dock fortfarande en del sängar.

Lisa, en Östersundstjej, besöker Ssenyange!

Hönorna Matilda och Elin som köptes 2003 slaktas och käckas upp, tuppen Ingvar hänger dock kvar!

Matilda berättar om Ssenyange på ett styrelsemöte i Lions Club Båstad.

Gymnasietjejer som drivit ett UF-företag skänker sin vinst till Ssenyange!

Juni/Juli

Mr Mutesasira får ett brev från oss med den glada nyheten att det nu finns pengar nog på kontot för att våga sig på ännu ett sovsalsbygge, nu åt pojkarna!

Augusti

Den 13 augusti skriver Mr Mutesasira ett brev där han berättar att bygget av pojkarnas sovsalsbygge kommit så långt att grunden redan är grävd och gjuten!

September

Matilda köper en projektor (med privata pengar) som ska användas vid föredrag om Ssenyange och som ska tas med till Uganda i höst så att eleverna kan se sig själva på film!

16 september håller Matilda föredrag hos Laholmsbukten Rotary klubb i Laholm.

Oktober

16 oktober är vi inbjudna av FN-föreningen i Laholm för att visa film och berätta om Ssenyange. Både

Laholms Tidning och Hallandsposten skriver om föredraget!

Ett äldre Laholmspar föreslår att barnen på skolan ska få en varsin nalle i julklapp och nalleföräldrar efterlyses! Många ville bidra till nallar och Matildas mamma Lisbeth köper in 270 st!

19 oktober, filmvisning för Centerkvinnorna i Ränneslöv.

24 oktober reser vi till Uganda för att återse våra vänner i Ssenyange! Fyra dagar senare reser fyra andra svenskar; Marie och Göran samt Monica och Karin, med oss från Kampala till Ssenyange! Med sig har de säckar med alla de nallar som ska bli julklappar på skolan!

November

Innan vi reser hem från Ssenyange anställs Nelson, en agroforestrylärare som ska plantera träd samt undervisa i odling, miljö och djurhållning.

En vedbesparande spis byggs och vi inviger pojkarnas nya sovsal där taket nu är lagt.

Avgångseleverna på Ssenyange, 16 st, skriver sina examensprov. De som inte har råd att läsa vidare sponsras av svenska bidragsgivare!! De kommer att börja på samma skola som den fd Ssenyangeeleven Hellen när vårterminen börjar 2006.

December

Arbetet med killarnas sovsal går framåt, karm till dörren samt fönsterbågarna är nu på plats och väggarna är putsade invändigt.

Lisa och Peter, svenskar som bor i Kampala, åker till Ssenyange med ett klädpaket skickat av Karin och hennes arbetskamrater i Göteborg.

Folk på byggnadskontoret i Halmstad skickar ner ett julpaket.

Alla skolans elever får ett myggnät var att sova under för att förebygga malaria.

Hallandsposten skriver en artikel om nallarna som delas ut på julafton.

95.000:- har under året skickats ner till Ssenyange!

Största delen av pengarna har gått till byggmaterial till sovsalarna.

En annan stor post var myggnäten, ca 10.000:-.

18.000:- av 2005 års pengar kommer att användas 2006 då denna summa är till skolavgift för hela 2006 åt 6 elever som läser vidare i Secondary school.

Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss. Hör av er om ni är intresserade av att titta på dem!



Flickornas nya sovsal,
klar i mars 2005

TACK snälla för ert engagemang i detta projekt !

Matilda o Linus

Matilda Johansson o Linus Nilsson

Brogatan 37 A

302 38 Halmstad

tel: 035-12 23 10, 0708-45 75 75 e-post: matilda_halmstad@yahoo.se
